

Help!

Zijn al deze gaven alleen maar voor gedoopten? Heeft iedereen die niet gedoopt is deze gaven niet? Dat is niet wat wij zeggen. God geeft uit genade veel meer dan wij via regeltjes zouden willen bepalen. Maar waarom moeilijk doen? Waarom niet gewoon doen wat de Bijbel ons leert? Als Jezus zelf zegt 'wie gelooft en zich laat dopen'? Doen wat Jezus ons geleerd heeft, is maatstaf, niet menselijke of traditionele overwegingen.

Hoe denken wij over de kinderdoop?

In veel kerken worden kinderen gedoopt, of juist gezegd: besprenkeld, want meestal vindt geen onderdompeling plaats. Vaak hoor je de vraag hoe wij daar over denken.

We vinden het fantastisch dat ouders hun kind in contact willen brengen met God en zo laten zien dat zij hun kind willen laten opgroeien met Jezus Christus. Maar het is geen doop! De noodzakelijke voorwaarden die de Bijbel noemt, bekering, geloof, discipelschap, eigen beslissing, ontbreken immers! Daarom beschouwen wij de doop op geloof ook niet als een tweede doop of een wederdoop, maar als een eerste doop, waarin de dopeling kan belijden dat hij/zij verder gaat in het spoor dat zijn/haar ouders gelegd hebben om hem/haar de weg met God te wijzen. In die zin is het een logische voortzetting van de intentie van de ouders.

Verdere informatie

Op onze website staat regelmatig een aankondiging voor een basiscursus. Hier kun je verder leren wat de Bijbel zegt over de doop en over de doop in de Heilige Geest. Ook kun je contact zoeken met de leiding van de Pinkstergemeente. Onze taak is om iedereen die wil, verder te brengen in zijn weg met en naar God.



De doop

Regelmatig worden in Pinkstergemeente Doetinchem doopdiensten gehouden. Als je dat voor het eerst meemaakt, roept dat wellicht vragen op. Daarover gaat deze folder. Bedoeld om je kennis te laten maken met de betekenis van en de gang van zaken bij een doop.

Leven uit de Bijbel

Wij leven uit de Bijbel die voor ons het richtsnoer is en ons de levende Heer Jezus Christus doet kennen. Wat in de Bijbel staat, kan voor de mensen die nu leven, 2000 jaar nadat Jezus op aarde rondging, misschien vreemd overkomen. Maar in onze levens mochten wij ervaren dat wat in de Bijbel staat waarheid is en beleefd mag worden. Doen wat daarin staat, in liefde voor God, verandert je leven.



De bijbelse oproep

In de Bijbel roepen Jezus en ook de apostelen ons op om te geloven en je te laten dopen. Niet één keer, maar vele keren wordt deze oproep gedaan. Een voorbeeld is Handelingen 2 vers 38 “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van de naam van de Heer Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden.” De doop werd voltrokken aan mensen die tot geloof gekomen waren, aan mensen die zich tot de Heer Jezus bekeerden, aan discipelen, leerlingen, van Jezus. In Markus 16 vers 16 zegt Jezus “Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.” Het was geen vraag of je je moest laten dopen, het was normaal dat je je liet dopen! Vragen die we wel eens horen in de trant van ‘moet dat nou?’ zijn daarom eigenlijk overbodig. Dit is des te duidelijker als je begrijpt waar de doop voor staat!

De betekenis van de doop

De doop is uiterlijk een doop in water, maar geestelijk staat het voor véél meer... Het is de eenwording met Jezus zelf! In Galaten 3 vers 27 zegt Paulus: “U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.” De doop brengt ons in eenheid met Hem waarvan de Bijbel zegt dat Hij de Weg de Waarheid en het Leven is! Door de doop krijgen wij deel aan alle zegeningen die God ons door



Jezus wil geven: bijvoorbeeld genade, vergeving, heiliging, kracht, wijsheid en vrijheid.

Eén met Christus

De doop is ook verder een echte eenheid met Christus. Alles wat met Hem gebeurd is, is met ons gebeurd. Wij worden met Hem gekruisigd, met Hem sterven wij, met Hem worden wij begraven en met Hem staan wij op. We leggen onze oude mens af door één te worden met Christus' dood en we leven, net als Jezus, niet meer voor onszelf maar voor God, onze Vader. God geeft ons door Zijn Geest nieuw leven, een ander leven. Dit leven bewerkt Hij in ons binnenste. Daarom noemt de Bijbel in Titus 3 vers 5 de doop het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Wie gedoopt wordt, belijdt daarom dat het belangrijkste hier op aarde is dat hij/zij nu zichzelf als gestorven beschouwt, maar dat hij/zij nu leven wil uit en voor God en naar

Gods wil door de kracht van de Heilige Geest.

Hoe gaat dat praktisch?

Dit alles laat zien hoe belangrijk wij de doop vinden! Maar hoe gaat zo'n doopdienst? De dopelingen worden natuurlijk pas gedoopt als we zeker zijn dat zij de keuze gemaakt hebben niet meer voor zichzelf te willen leven. Zij willen leven voor God in navolging van Jezus Christus. Daarom geven zij ook in het openbaar eerst hun getuigenis: iedereen mag het weten, ik kies voor het leven met Jezus!

Dopen betekent letterlijk “onderdompelen”. Dat zie je in de doopdienst ook gebeuren: de mensen die gedoopt worden, gaan helemaal onder water. Zo leggen zij hun oude leven af. Ze komen weer boven water als in een nieuw bestaan. Ter bevestiging van het nieuwe leven bidden wij, nog in het water, dat God hen nu ook wil onderdompelen in de Heilige Geest. Dat hun leven vol mag zijn van Gods aanwezigheid,



merkbaar voor iedereen om hen heen! Dat doen we onder handoplegging en samen met de hele gemeente.