

Contact:

Andreas Eichler

0049 28712938251

andreas@pgd.nu of info@pgd.nu

Postbus 303, 7000 AH Doetinchem

Website: www.pgd.nu

Zondagse samenkomst: 10.00 uur

Ulenhofcollege, Doetinchem



Huiskringen

Huiskringen

Huiskringen zijn kleinere groepen die elke week of om de week bijeen komen.



Een grote familie

De Bijbel schrijft hierover in Handelingen 2: 43-47:

“Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed. Elke dag kwamen zij bijeen en waren één van hart en ziel; zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind.” Op deze wijze gemeente zijn, krijgt vooral vorm in de huiskringen.

Gemeente zijn

In een kring leren we elkaar beter kennen, is er zorg voor elkaar en kunnen we op een ontspannen manier praten over het geloof en wat ons bezig houdt. In deze persoonlijke omgang beleven we dat we samen gemeente van Christus zijn.

Elke kring kan zelf de inhoud van de avond bepalen, maar een paar onderdelen die meestal aan bod komen zijn: zingen, bidden voor elkaar en het bestuderen en bespreken van een bijbelgedeelte of bijbels onderwerp. En niet te vergeten het koffie- en theedrinken of soms met elkaar eten!

Iedere geïnteresseerde is van harte welkom op één van de kringen (zie het inlegvel voor een overzicht van de kringen).

Verantwoordelijkheid

Kringleiders hebben naast een administratieve opdracht, ook - naar mogelijkheid - een pastorale en onderwijzende taak.

Zij worden in hun taak ondersteund door een medewerker/echtpaar, die de kringleider desnoods vervangen kan.

Ook kan deze medewerker met zijn/haar talenten de taken van de verantwoordelijke kringleider aanvullen.

Alle kringleden leveren met hun talenten uiteraard ook hun bijdrage aan het functioneren van de kring.

Verantwoordelijken worden door de gemeenteleiding bevestigd en ingezegend voor mandaat, waardering en bescherming, naar het voorbeeld in Handelingen 6: 3

Voorbeeld van één van onze kringen:

Wie zijn wij?



Huiskring de Huet 3.
V.l.n.r.: Jesse, Diana, Tim, Jenny, Josefien, Rien, Inge, Timon, Josephine en Niels. Wim en Rieky staan niet op de foto, maar horen wel bij onze huiskring.

Huiskring De Huet 3 typeert zichzelf als een prachtig, intiem, vertrouwd groepje. Ze zien de kwetsbaarheid van elkaar, wat erg gewaardeerd wordt. Huiskring De Huet 3 houdt van afwisseling, zoals bijbelstudies en avonden ingevuld met spel, film of hun favoriet: samen eten.

Er worden diverse onderwerpen behandeld: iets wat iemand heeft aangesproken, een persoon uit de bijbel of een boekje wat als leidraad wordt gebruikt.

Kernwoorden van huiskring De Huet 3 zijn: gemêleerd gezelschap (van 28-70 jaar), afwisseling, openheid.

Wat betreft de samenstelling: het merendeel van de kringleden hebben bij de oudsten geïnformeerd naar een kring. Na een avond sfeer proeven heeft men een beslissing genomen. Huiskring De Huet 3 heeft geen voorkeur voor de groepsamenstelling, ze zijn een heel divers samengestelde kring en willen een warm welkom geven aan nieuwe mensen.