

Rol van de ouders en voorbede

Een zegen wordt in het dagelijkse leven uitgewerkt, tastbaar en merkbaar. Het zijn de ouders die er voor kiezen dat hun kind wordt opgedragen. Mede door de ouders bewerkt God Zijn zegen in het leven van de kinderen. De ouders voeden een kind op en geven aan de kinderen bescherming en leren hun kind liefde voor God en mensen. In de tegenwoordige tijd valt het niet mee om je kind heilig te laten opgroeien. De wereld is vol van geweld, bedrog, seksuele onreinheid, minachting voor leven en occultisme. In een christelijk gezin willen de ouders hun kinderen beschermen en innerlijk sterk maken om de juiste levenskeuzes te maken. Dat is geen eenvoudige taak. Daarom bidden wij ook voor de ouders, voor wijsheid, liefde, humor, geduld en rechtvaardigheid bij het opvoeden van hun kinderen.



Soms heeft God een woord van profetie voor het kind of voor de ouders. Dit zie je al in Lucas 2 bij het opdragen van Jezus. Simeon en Anna, twee oudere mensen die dicht bij God leefden, hebben een woord van God, iets dat God zelf hen verteld heeft, voor Jezus en ook voor de ouders.

Kinderdoop?

Waarom dragen wij kinderen op en dopen wij de kinderen niet? Jezus draagt ons op om mensen tot discipelen, leerlingen, van Hem te maken en hen dan te dopen. Wij dopen daarom discipelen, mensen die besloten hebben Jezus na te volgen. Kinderen (baby's) hebben dat nog niet gedaan. Daarmee sluiten wij de kinderen niet uit! In het opdragen laten we juist ervaren hoezeer Gods liefde ook naar kinderen uitgaat. We kijken wel met respect naar de traditie van de kinderdoop. We herkennen daar ook de liefde van ouders voor hun kind dat zij op deze manier aan hem opdragen.

Heeft u nog vragen? U kunt uw vragen altijd stellen aan één van de oudsten of leidinggevenden van Pinkstergemeente Doetinchem.



Waarom wij kinderen opdragen

Inleiding

Wie regelmatig in de samenkomsten van Pinkstergemeente Doetinchem komt, zal opmerken dat wij kleine kinderen opdragen. In deze folder gaan wij in op de betekenis van opdragen, het hoe en waarom.

Wij leven uit de Bijbel die voor ons het richtsnoer is en ons de levende Heer Jezus Christus doet kennen. Wat in de Bijbel staat, kan voor de mensen die nu leven, 2000 jaar nadat Jezus op aarde rondging, wel eens vreemd overkomen. Maar in onze levens hebben wij mogen ervaren dat wat in de Bijbel staat waarheid is en beleefd mag worden. Doen wat daarin staat, in liefde voor God, verandert je leven.

Gods liefde voor kinderen

Als één ding duidelijk is in de Bijbel, dan is het wel dat God houdt, veel houdt van kinderen! Vanaf de conceptie besteedt Hij aandacht aan een kind. Hij reikt naar de kinderen uit. Jezus werd zelfs kwaad op zijn discipelen toen zij Hem probeerden te 'beschermen' tegen de drukte van kinderen en geeft ze een flinke uitbrander. In Marcus 10: 14 staat: "Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: laat de kinderen bij me komen, houdt ze niet tegen". Jezus neemt dan de kinderen in zijn armen en zegent hen. In de armen nemen is een uitdrukking die gebruikt werd om knuffelen aan te duiden. Duidelijker kan Zijn liefde voor kinderen niet zijn!



Gods liefde voor kinderen laten zien

Ook in onze gemeente willen wij uit laten komen dat kinderen kostbaar zijn in Gods ogen en dus ook in onze ogen. In navolging van de mensen die hun kinderen bij Jezus brachten, brengen ook wij onze kinderen bij Jezus zodat Hij ze in Zijn armen kan nemen en kan zegenen. Evenals de mensen toen geloven wij dat de zegen van God werkelijk iets doet in het leven van onze kinderen.



Het was geen zinloos of alleen symbolisch gebaar dat daar gemaakt werd. Er werd iets toegevoegd aan het bestaan van de kinderen toen en ook aan het bestaan van de kinderen nu. Bij ons zegent een oudste of één van de leidinggevendenden in de gemeente het kind. Hij of zij bidt voor hem/haar, legt de handen op het kindje en spreekt een zegen uit.

Opdragen aan God

Jezus zelf werd ook aan God opgedragen. Dit had te maken met de reinigingsgeboden van het Oude Testament. We lezen dat in Lucas 2 van af vers 22. Jezus werd aan God aangeboden



zegt de nieuwe bijbelvertaling. 'Aan de Heer voorgesteld' zegt de oude vertaling. De bedoeling is dat het kind aan God werd toegewijd, geheiligd werd. Dat willen wij ook doen bij het opdragen van onze kinderen aan

God. Wij vragen Hem om onze kinderen aan te nemen als kinderen die zullen opgroeien in Zijn bijzondere bescherming, onder Zijn zegen en dat Hij ze wil leiden in hun jonge leven om op te groeien tot Zonen en Dochters van de levende God.

Tegelijkertijd wordt het kind ook voorgesteld aan de gemeente, een veilige plek waar het mag opgroeien als kind aan God toegewijd en waar aandacht aan het kind wordt gegeven.

Vaak zullen velen uit de gemeente de liefde die zij met God delen voor kinderen erin uitdrukken dat ook zij meebidden en hun handen zegenend uitstrekken naar het kindje.