

Wat betekent dat voor jou en voor mij?

Ook u, ook jij, kunt ervaren dat God er is. Ook u, ook jij, mag Gods Geest ontvangen en vol worden van de Heilige Geest. Je mag Gods aanwezigheid proeven. De Heilige Geest, schrijft Paulus in de brief aan Titus, is rijkelijk over ons uitgegoten en vernieuwd ons leven, Hij wil ons leiden in ons leven, hij wil ons kracht geven om te leven in navolging van Jezus Christus en wil ons maken tot mensen waarin God aanwezig is tot een levende hoop voor deze wereld die leeft zonder God. Al deze dingen zijn ook voor u, ook voor jou!

We nodigen u, jou uit om eens te komen praten om hier meer over te horen.
Neem contact op met één van de oudsten. Van harte welkom!



Waarom Pinkstergemeente?

Inleiding

In deze folder willen wij graag duidelijk maken waarom onze gemeente kiest voor de naam Pinkstergemeente. Even vooraf: wij erkennen ieder die wil leven uit geloof in Christus als medegelovige.



We werken - waar mogelijk - graag samen met iedere christelijke kerk of gemeenschap die belijdt dat Jezus Christus is

gestorven en opgestaan om ons te verlossen. Welke naam die kerk of gemeente ook heeft. De keuze voor de naam 'Pinkstergemeente' heeft te maken met het duidelijk maken wat de 'kleur' van onze gemeente is.

Pinksteren

De naam is afgeleid van het Pinksterfeest. Op dit feest vieren wij dat 2000 jaar geleden Gods Heilige Geest werd uitgestort op diegenen die in Jezus Christus geloofden en Hem wilden navolgen. Jezus had zelf al beloofd dat er een Helper aan ons gegeven zou worden. Hij zegt in het Johannesevangelie "Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die altijd bij je zal zijn". Deze Helper is Gods Geest, Gods aanwezigheid op aarde. We hoeven, nadat Jezus naar de hemel ging, niet alleen op aarde te leven maar God is weer bij ons door Zijn Geest. Dat gebeurde op het Pinksterfeest zoals dat beschreven is in het bijbelboek Handelingen der Apostelen. Gods Geest kwam over de gelovigen als een geweldige windvlaag die het hele gebouw vulde waar die gelovigen waren. En die gelovigen werden er werkelijk in ondergedompeld en werden vervuld met Gods Geest..... Vol van Gods Geest, van Gods aanwezigheid. En dat hebben ze gemerkt! Er gebeurden allerlei vreemde dingen: mensen werden genezen, de gelovigen ervoeren dat God tegen hen sprak en zagen visioenen, ze wisten dingen die ze niet konden weten en ze spraken in tongen. Logisch! Waar God rijk aanwezig is, verandert alles.



Nu ook nog?

Daarop zeggen wij volop JA! Ook nu nog is de gemeente van God de tempel waar God woont! Ook nu nog zijn wij het Huis waarin Hij aanwezig is! In de zaal waar wij samen komen, hangt een schilderij waarop heel groot staat: IK BEN. Dat is wat wij geloven en dat is wat wij zien. God noemt zichzelf 'Ik ben die Ik ben'. Later, in het boek Openbaring van Johannes legt Hij dit uit met: 'Ik ben het Die was en Die is en Die komt, de Almachtige'. Dat is wat wij geloven, dat is waar wij uit leven en dat is wat wij beleven: God is door Zijn Geest, nu ook nog aanwezig in ons en nog steeds actief aanwezig.

Wij geloven niet alleen dat Hij bestaat, wij geloven (en merken) dat Hij er nu is en dat Hij nog steeds dezelfde dingen doet als vroeger. Daarom bidden wij met zieken, wij spreken in tongen en in de dienst kun je horen dat mensen een visioen krijgen of doorgeven wat God tegen hen zegt. Dat is waarom wij Pinkstergemeente zijn. We leven ook nu nog uit de Geest die op de Pinksterdag in Handelingen 2 is uitgestort op de gelovigen.